

Fase 2: Ervaren & volgen

Thema 3: Hoop voor alle generaties

*“Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,
Voor al wie hem vereert.
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
En drijft uiteen wie zich verheven wanen,
Heersers stoot hij van hun troon
En wie gering is geeft hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
Zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:
Hij herinnert zich zijn barmhartigheid
Jegens Abraham en zijn nageslacht,
Tot in eeuwigheid.”
(Lucas 1:50–55)*

Deze maand sluiten we aan bij *De Geluksbezorger*, het advents- en kerstprogramma voor de kinderen. De verhalen uit Jesaja klinken op de zondagen door in de dienst, en de weekthema's sluiten op elkaar aan. Zo kunnen we deze adventsperiode samen met alle generaties op ontdekkingsreis gaan, elkaar inspireren en Gods hoop vieren.

Thema 3, Week 1: Hoop op vrede

Lees deze week Jesaja 2:1-5 en Jesaja 42:1-9 (allebei dagelijks of om en om). Je krijgt voor elke dag een nieuwe vraag om op te focussen.

1	Wat roept het beeld van de volken die samen optrekken naar Gods berg bij jou op?
2	Wat zegt het jou dat God zijn dienaar zendt om zachtmoedig recht te brengen, niet met geweld? Ken je iemand die een zachtmoedige dienaar is?
3	Wat betekent het voor ons om te wandelen in het licht van de HEER? Hoe kan dat concreet worden in jouw dagelijks leven?
4	Op welke manieren kunnen verschillende generaties samenwerken om Gods gerechtigheid en licht zichtbaar te maken?
5	Wat betekent het voor ons dat God een nieuw begin aankondigt – iets nieuws dat Hij al laat ontkiemen?

Luister deze week eens 'Mensen van vrede' van Lev.

Actie: Brengt iets uit het lied 'Mensen van vrede' zelf in praktijk om vrede te verspreiden. Deel het met anderen.

Gebedspunten (hieronder is ruimte om gebedspunten op te schrijven die tijdens het lezen in je opkomen):

-
-

Thema 3, Week 2: God is onze koning

Lees deze week Psalm 97 en Jesaja 11:1-10 (allebei dagelijks of om en om). Je krijgt voor elke dag een nieuwe vraag om op te focussen.

1	Wat betekent het voor ons dat God als Koning regeert – in jouw leven, in de wereld, in onze gemeente?
2	Jesaja beschrijft een koning die met recht en gerechtigheid oordeelt. Hoe kunnen wij als gemeente datzelfde verlangen naar recht laten zien?
3	De twijg uit de stronk van Isai staat voor nieuw leven uit iets dat dood leek. Waar zie jij in onze tijd tekenen van dat nieuwe begin?
4	Jesaja spreekt over de aarde die vol zal zijn van kennis van de HEER. Wat kunnen wij doen om die kennis door te geven aan de volgende generatie?
5	In beide teksten wordt Gods heerschappij gevierd met vreugde. Wat betekent aanbidding voor ons in tijden van onzekerheid?

Luister deze week eens 'King of Kinds and Lord of Lords' (Opw. 137).

Actie: Schrijf deze week je eigen loflied of gebed tot God als Koning. Hoe spreek jij Hem aan? Waarvoor prijs je Hem? Hoe ziet de wereld eruit als Hij werkelijk regeert?

Gebedspunten (hieronder is ruimte om gebedspunten op te schrijven die tijdens het lezen in je opkomen):

•

Thema 3, Week 3: Woestijn met bloemen

Je krijgt deze week 2 bijbelteksten met voor elke dag een nieuwe vraag om op te focussen.

1	Lees Genesis 3:6-13 en 22-24. Welke hoop hadden Eva en Adam toen ze een hap van de vrucht namen? Wat was hun hoop nog toen ze zich verstopten?
2	Welke hoop had God voor de mens? Waar hopen de mensen na Adam en Eva op?
3	Lees Jesaja 35:1-10. Welk vooruitzicht brengt ons deze tekst? Welke springt er voor jou uit?
4	Welke woestijn was of is er in jouw leven?
5	Hoe ziet de bloei in jouw/onze woestijn eruit? Waarover zal jouw vreugde zijn?

Luister deze week eens 'Vrede Vrede Overal' van Elly en Rikkert.

Actie: Maak een tekening, kaart of kort gedicht over iets dat God liet bloeien in moeilijke tijden. Geef het aan iemand die bemoediging kan gebruiken.

Gebedspunten (hieronder is ruimte om gebedspunten op te schrijven die tijdens het lezen in je opkomen):

-
-
-
-

Thema 3, Week 4: Immanuel – God met ons

Je krijgt deze week 2 bijbelteksten met voor elke dag een nieuwe vraag om op te focussen.

1	Lees Matteüs 1:1-25. Welke namen uit deze lijst ken jij uit andere verhalen in de Bijbel? Ken je je eigen stamboom?
2	Wat betekenen de namen die Jozef en Maria het kind geven voor ons? Heb jij een naam die verbonden is aan generaties vóór jou? Of aan God?
3	Lees Lucas 1:46-55. Maria spreekt over Gods barmhartigheid van geslacht tot geslacht. Welke ervaringen van Gods liefdevolle trouw zijn in jouw familie of gemeenschap doorgegeven?
4	Welke verhalen of liederen uit het geloof houden hoop levend, ook in moeilijke tijden?
5	Als jij één zin van hoop zou willen nalaten aan een volgende generatie, wat zou dat zijn?

Luister deze week eens 'Immanuël' van Marcel & Lydia Zimmerman.

Actie: Maak een eenvoudige stamboom en schrijf bij iedere persoon iets dat hen typeert in geloof, hoop of trouw.

Gebedspunten (hieronder is ruimte om gebedspunten op te schrijven die tijdens het lezen in je opkomen):

-
-

Thema 3, Week 5: Hoop om aan vast te houden

Lees dagelijks Romeinen 8:18-25. Je krijgt voor elke dag een nieuwe vraag om op te focussen.

1	Welke hoop en redding is er voor de schepping? Beschrijf het eens.
2	Hoe blijven wij in afwachting volharden? Hoe doen we dat samen?
3	Wat wil je in het nieuwe jaar doen om die hoop steeds in het vizier te houden en vanuit verwachting te leven?
4	Wat kunnen we doen om geloof, hoop en vertrouwen door te geven aan volgende generaties?
5	Hoe kun je <u>samen met anderen</u> in de gemeente de verwachting van Gods komst levend houden?

Luister deze week eens 'Toekomst vol van hoop' van Sela.

Actie: Maak een collage (evt. met je huisgenoten/kring samen) waarin je de momenten van hoop en bloei uit 2025 vastlegt. Bewaar deze en bekijk het over een jaar opnieuw om je te herinneren aan Gods aanwezigheid. Alternatief: schrijf het in een brief.

Gebedspunten (hieronder is ruimte om gebedspunten op te schrijven die tijdens het lezen in je opkomen):

•