

## Thema 4: Maand van Gebed

*“Ik vraag u dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.*

[...]

*Christus heeft zowel apostelen aangesteld als profeten, verkondigers en herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door ons kennen van de Zoon van God een eenheid vormen.”*

*(Efez. 4:1-6 + 11-13a)*

In de derde week van januari is altijd de Week van Gebed voor eenheid van christenen.

Dit jaar heeft toerusting ervoor gekozen het in te bedden in ons jaarthema ‘Alle Generaties’ en er een maand van gebed voor te maken. Dit zie je vooral terug in het Bijbelleesrooster.

Van 18 - 25 januari is de Week van Gebed. Zondag 18 januari is de themadienst en er zijn allerlei gebedsbijeenkomsten in deze week, zoals een gebedswandeling, zingend bidden / Praise & prayer, Bidden en eten, kringen die bij elkaar komen en de mogelijkheid om elke avond ergens aan te sluiten om samen te bidden. Dit doen we aan de hand van het boekje dat de Week van Gebed elk jaar maakt. Een aantal bijeenkomsten zijn ook online te volgen.

**Thema 4, Week 1: Gebed**

Deze week lezen we dagelijks een ander stukje met erbij een vraag die los staat van de bijbeltekst.

1	Lees Efeziërs 3:14–21 – <i>Paulus bidt dat de gelovigen geworteld blijven in Gods liefde</i> Wat betekent gebed in jouw leven? Welke rol speelt het denk je in het leven van je leeftijdsgenoten?
2	Lees Johannes 17:20–26 – <i>Jezus' gebed om eenheid</i> Wat kan de maand van gebed jou en jouw huis brengen?
3	Lees 1 Korintiërs 12:12–27 – <i>Eén lichaam, vele leden</i> Wat kan de maand van gebed de gemeente brengen?
4	Filippenzen 1:3–11 – <i>"Telkens als ik aan u denk, dank ik mijn God."</i> (Verbondenheid) Wat is je belangrijkste gebed van de afgelopen tijd?
5	Handelingen 4:23–31 – <i>Gebed leidt tot kracht door de Heilige Geest</i> Waar dank je in de praktijk het meest voor en waar bid je het meest voor?

**Luister** deze week eens 'Daarom bidden wij' (Kinderopwekking 97).

**Gebedspunten** (hieronder is ruimte om gebedspunten op te schrijven die tijdens het lezen in je opkomen):

- 
- 
-

## Thema 4, Week 2: Onze roeping

Lees dagelijks Efeziërs 4:1-13. Je krijgt voor elke dag een nieuwe vraag om op te focussen.

1	Vers 1 en 2: Schrijf nog eens op waarvoor God ons heeft geroepen. Zie je de ene eigenschap meer terug bij jezelf dan de andere? Bedenk eens drie momenten waarop je iets hiervan deed / liet zien (door de genade van de Geest).
2	Welke inspanning is voor jou belangrijk om de onderlinge eenheid te bewaren?
3	Vers 7 + 11: Christus heeft uit genade ons allemaal een geschenk gegeven dat bij ons past. Kun je bij de taken uit vers 11 namen uit de gemeente opschrijven? Welke taak is jouw geschenk?
4	God wil door deze taken alle heiligen (gelovigen) toerusten voor het werk in zijn dienst. Welke toerusting hebben wij als gemeente of als groep nodig? (evt. Waar begint dat mee?)
5	Wat betekent de heilige Geest voor jou persoonlijk? En voor ons als gemeente?

**Luister** deze week eens 'We are one in the spirit' gespeeld door Frisk Luft.

**Actie:** Kies deze week één persoon uit de gemeente. Bid voor hem of haar en geef een klein teken van bemoediging (een appje, kaartje of gesprek).

**Gebedspunten** (hieronder is ruimte om gebedspunten op te schrijven die tijdens het lezen in je opkomen):

- 
-

## Thema 4, Week 4: Toewijding in Gebed

Deze week lezen we dagelijks een ander stukje. Schrijf je gedachten eronder op.

1	Lees Lucas 22:39-46 – <i>Jezus worstelt in gebed, maar geeft zich over aan de Vader. “Niet mijn wil, maar uw wil geschiede.”</i> Bij welke vraag aan God is dit voor jou goed om erbij te zeggen? Hoe is Jezus hierin een voorbeeld dat je kunt volgen?
2	Lees Daniël 6:6-24 – <i>Ondanks het verbod blijft Daniël bidden, hij blijft trouw onder druk.</i> Hoe is Daniël een voorbeeld dat je kunt volgen?
3	Lees Nehemia 1:4-11 – <i>Nehemia bidt dagenlang voor zijn volk en vraagt God intens om leiding en hulp bij het herstel van Jeruzalem.</i> Hoe inspireert Nehemia jou om te bidden? Bij welk onderwerp in jouw leven kun je zo toegewijd bidden?
4	Lees Johannes 17:6-19 – <i>We hebben al eerder uit dit hoofdstuk gelezen, dat Jezus bidt voor eenheid met ons en onder ons. In dit deel bidt Jezus ook toegewijd dat wij beschermd worden tegen de duivel, tegen de wereld.</i> Wat brengt het je dat Jezus zo voor ons bidt? Welke woorden blijven hangen?
5	Lees Romeinen 8:22-27 – <i>“De Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.”Hij bidt niet een keer, hij pleit echt.</i> Breng een thema bij God waar de Geest het bidden voor jou moet overnemen. Welk woord kun je hierbij in gedachten houden of opschrijven?

**Luister** deze week eens 'Huis van Gebed' van Mozaiek Worship en Insalvation.

**Actie:** Noteer voor jezelf een paar richtlijnen voor bidden, die je graag de komende maand wil vasthouden. Iets waar je de afgelopen weken bij stilgestaan hebt, of wat je hoorde of geleerd hebt. Dat kan gaan om momenten, manieren of onderwerpen waarvoor je bidt.

**Gebedspunten** (hieronder is ruimte om gebedspunten op te schrijven die tijdens het lezen in je opkomen):

- 
- 
- 
-