

## Thema 6: Veertigdagentijd – Locatie Jeruzalem

*“Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij aan komt, kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? [...] Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.”*  
(Lucas 14:27-28+33)

In de Veertigdagentijd sluiten we met de hele gemeente aan bij het programma van de kindernevendienst. Terwijl de kinderen wekelijks een andere locatie in de stad ontdekken, verdiepen wij ons via dit bijbelleesrooster in wat het betekent om Jezus vandaag de dag te volgen—ook als de weg schuurt of zwaarder wordt dan verwacht. We volgen Zijn voetsporen langs de stadspoort, de bovenzaal en de Olijfberg, tot aan het kruis en het lege graf.

## Thema 6, Week 1: Jezus volgen naar Jeruzalem

Deze week lezen we dagelijks een ander stukje. Schrijf je gedachten eronder op.

1	Lees Lucas 9:59-62. Wat zijn jouw 'ja, maar...'-momenten waardoor je Jezus volgen soms even parkeert?
2	Lees Mattheüs 19:16-22. Welk 'bezit' of welke gewoonte maakt het voor jou lastig om Jezus volledig te volgen?
3	Lees Mattheüs 6:1-6 en 16-18. Wat vind jij lastig aan 'onzichtbaar' goed doen of aan het maken van echte ruimte voor God?
4	Lees Johannes 6:60-69. Wat doe jij als het geloof ongemakkelijk voelt of schuurt met jouw eigen mening?
5	Lucas 14:25-33. Wat heb jij nodig om niet af te haken als de weg naar Jeruzalem zwaarder wordt dan verwacht?

**Luister** deze week eens 'Neem mijn leven, laat het, Heer'.

**Actie:** Noteer deze week wat jouw grootste 'afhaakmomenten' of valkuilen zijn. Bedenk één ding (bijv. een gewoonte, bepaald eten of social media) dat je de komende veertigdagentijd wilt laten staan om juist op die momenten bewust naar God toe te keren.

**Gebedspunten** (hieronder is ruimte om gebedspunten op te schrijven die tijdens het lezen in je opkomen):

- 
-

## Thema 6, Week 2: De Stadspoort – Laat de Koning binnen

Lees dagelijks Lucas 19:29-40. Je krijgt voor elke dag een nieuwe vraag om op te focussen.

1	De veertigdagentijd is afgelopen woensdag begonnen. Hoe heb jij hier de afgelopen dagen bij stilgestaan? Hoe kijk je vooruit naar de weg die we gaan naar Pasen?
2	Soms vraagt God van ons om iets 'eenvoudigs' beschikbaar te stellen voor Zijn plan. Wat heb jij Jezus aan te bieden deze week?
3	Hoe komt Jezus' komst bij jou binnen? Is er vreugde, verwarring of misschien hoop?
4	De leerlingen leggen hun mantels op de ezel en op de weg. Wat zou jij symbolisch 'neerleggen' bij de poort om Jezus als Koning te eren?
5	Waar moet Jezus, in jouw leven, of in onze wereld, op dit moment echt over gaan regeren? Waar is Zijn koningschap het hardst nodig?

**Luister** deze week eens 'Juich, Hosanna!' Van Sela.

**Actie:** Sta deze week telkens wanneer je de drempel van je huis overstapt even stil. Vraag Jezus actief om die dag Koning te zijn over de keuzes die je maakt en de manier waarop je jouw tijd en talenten inzet.

**Gebedspunten** (hieronder is ruimte om gebedspunten op te schrijven die tijdens het lezen in je opkomen):

•

## Thema 6, Week 3: Jezus reinigt de Tempel

Deze week lezen we dagelijks een ander stukje. Schrijf je gedachten eronder op.

1	Lees Psalm 24. Wat zegt deze psalm over wie God is – en wie welkom is in zijn nabijheid?
2	Lees Lucas 19:45-48. Waarom werd Jezus boos in de tempel? Wat hoort er volgens jou wél bij Gods huis?
3	Lees Marcus 1:21-28. Wat doet Jezus met alles wat mensen vastzet of kapotmaakt?
4	Lees Lucas 11:14-23. Hoe ziet een gemeente eruit waarin Jezus' gezag ruimte krijgt en wat niet van God is, geen plaats krijgt?
5	Lees 1 Korinthiërs 3:16-23. Als jouw hart Gods tempel is: wat zou Jezus blij maken om daar te zien?

**Luister** deze week eens 'Witter dan Sneeuw' van The Psalm Project.

**Actie:** Schrijf één ding op waarvan je merkt dat het je gedachten of tijd inneemt. Bid elke dag kort dat God je helpt het los te laten en ruimte te maken voor Hem.

**Gebedspunten** (hieronder is ruimte om gebedspunten op te schrijven die tijdens het lezen in je opkomen):

- 
- 
-

**Thema 6, Week 4: De bovenzaal – Een tafel voor iedereen.**

Deze week lezen we dagelijks een ander stukje. Schrijf je gedachten eronder op.

1	Lees Lucas 22:14-23. Hoe voelt het voor jou dat Jezus er naar verlangt om met <i>jou</i> aan tafel te gaan?
2	Lees Exodus 12:21-27. Hoe kunnen wij in onze kerk de vragen van kinderen over het avondmaal verwelkomen in plaats van ze alleen maar 'antwoorden' te geven?
3	Lees 1 Korinthiërs 11:23-29. Wat betekent het voor jou om "het lichaam te onderscheiden"? Is dat een verstandelijke test, of een hart dat zich openstelt voor Jezus?
4	Lees Lucas 24:28-35. Heb jij weleens een moment gehad waarop je God 'proefde' of ervaarde zonder dat je het precies kon uitleggen?
5	Lees Psalm 34:1-10. Hoe kunnen we in de kerk het avondmaal meer laten lijken op een feestelijke en genadige maaltijd waar jong en oud samen Gods goedheid proeven?

**Luister** deze week eens 'Aan Uw tafel' van Sela.

**Actie:** Dek deze week eens je tafel alsof er een extra gast komt eten, als symbool voor Jezus' aanwezigheid als Gastheer. Deel met je huisgenoten (of via een berichtje met iemand anders) wie jij deze week een plekje aan de tafel van de kerk zou gunnen.

**Gebedspunten** (hieronder is ruimte om gebedspunten op te schrijven die tijdens het lezen in je opkomen):

- 
-

## Thema 6, Week 5: De Olijfberg – Vrijheid door gevangenschap

Lees dagelijks Lucas 22:39–53. Je krijgt voor elke dag een nieuwe vraag om op te focussen.

1	<i>Jezus zoekt de stilte van de Olijfberg op om te bidden. Waar zoek jij de stilte op als je het moeilijk hebt of voor een lastige keuze staat?</i>
2	<i>De leerlingen vallen in slaap door verdriet. Wanneer vind jij het lastig om 'wakker' en alert te blijven in je geloof? Wat helpt je om weer focus op God te krijgen?</i>
3	<i>Jezus zegt: "Laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren." Wat kost het jou soms om jouw eigen wil los te laten en op God te vertrouwen?</i>
4	<i>Jezus stopt het geweld van Zijn leerlingen en geneest zelfs het oor van Zijn vijand. Hoe kun jij deze week 'vechten zonder zwaard'?</i>
5	<i>Omdat Jezus zich liet gevangen nemen, zijn wij geen slaven meer van angst of het kwaad. Hoe kunnen we elkaar bemoedigen om niet vanuit angst te leven, maar vanuit de vrijheid die Jezus ons geeft?</i>

**Luister** deze week eens 'O Schmerz hier zittert das gequälte Herz / Ich will bei meinem Jesu wachen'.

**Actie:** Gebruik elke keer dat je een lichtschaakelaar aan- of uitzet als herinnering om Jezus uit te nodigen in je angst of zorgen. Bid kort: *"Heer, schijn met Uw vrijheid in mijn angst en help mij op U te vertrouwen, ook in het donker."*

**Gebedspunten** (hieronder is ruimte om gebedspunten op te schrijven die tijdens het lezen in je opkomen):

•

## Thema 6, Week 6: Het huis van de hogepriester – De haan kraait

Deze week lezen we dagelijks een ander stukje. Schrijf je gedachten eronder op.

1	Lees Lucas 22:54-62. Wanneer vind jij het lastig om in je omgeving (werk, school, vrienden) eerlijk te zeggen dat je in Jezus gelooft?
2	Lees Jesaja 53:1-6. Wat doet het met je als je beseft dat Jezus ook voor jouw 'afhaakmomenten' heeft geleden, en durf je die kwetsbaarheid binnen onze gemeente te delen?
3	Lees 2 Timotheüs 2:11-13. <i>Vers 13 zegt dat God trouw blijft, zelfs als wij dat niet zijn, "want Hij kan zichzelf niet verloochenen".</i> Wat betekent deze 'garantie' voor jou op momenten dat je het gevoel hebt dat je als christen bent tekortgeschoten?
4	Lees Psalm 103:8-14. <i>God weet dat wij maar stof zijn en is geduldig.</i> Hoe helpt dit besef je om weer op te staan nadat je God (of een ander) teleurgesteld hebt?
5	Lees Johannes 21:15-19. <i>Petrus wordt bedroefd omdat Jezus het voor de derde keer vraagt.</i> Welke 'pijnlijke' vraag zou Jezus aan onze gemeente kunnen stellen om ons weer scherp te krijgen op waar het echt om gaat?

**Luister** deze week eens 'Petrus' van Lars Gerfen.

**Actie:** Sta deze week bij elk spiegelmoment (zoals tandenpoetsen of handen wassen) even stil bij de blik van Jezus: zie je een volgeling die Hem trouw is, of heb je Hem vandaag ergens 'verloochend'? Beseft dat Hij je ondanks je fouten met liefde aankijkt en je, net als Petrus, elke dag de kans geeft om opnieuw te beginnen.

**Gebedspunten** (hieronder is ruimte om gebedspunten op te schrijven die tijdens het lezen in je opkomen):

•

## Thema 6, Week 7: Het paleis – De weg van de koning

Deze week volgen we Jezus op Zijn laatste stappen door Jeruzalem. Laat de teksten deze week simpelweg bij je binnenkomen. Schrijf je gedachten eronder op.

1	Maandag: Lees Zacharia 9:9.
2	Dinsdag: Lees Lucas 19:35-40.
3	Woensdag: Lees Lucas 19:45-48.
4	Witte Donderdag: Lees Lucas 22:14-20.
5	Goede Vrijdag: Lees Lucas 23:44-47.
6	Stille Zaterdag: Lees Lucas 23:50-53.

**Luister** deze week eens 'O hoofd vol bloed en wonden'.

**Actie:** Steek elke avond bij het lezen een kaars aan om bewust stil te staan bij de weg die Jezus voor ons gaat. Blaas de kaars van donderdag tot en met zaterdag na het lezen uit en blijf even in de stilte zitten om de ernst van Zijn offer te voelen. Steek op Paaszondag de kaars weer feestelijk aan als teken dat het Licht de dood heeft overwonnen!

**Gebedspunten** (hieronder is ruimte om gebedspunten op te schrijven die tijdens het lezen in je opkomen):

•